

Sista föreläsningen som universitetslektor

Lika obemärkt som jag började min tjänstgöring på Stockholms universitet lämnade jag arbetsplatsen. Efter sista föreläsningen i organisationsteori för höstterminens ekonomistuder i Aula Magna var den trettioåriga lärartjänsten avklarad. Jag som skulle bli lärare i byskolan i Ojalehto hade hamnat i Sverige och i landets största akademi. Jag tror alla lärare minns sin första föreläsning, första mötet med studenterna. Mina korta studier i pedagogik var inte mycket att ty till sig när det i stora hörsalen satt flera hundra studenter med vakna och kritiska ögon och noterade allt föreläsaren gjorde. Vad sa hon? Varifrån kommer hon när hon talar med en främmande brytning? Vad är det för bilder hon ritar och visar, hon är vänsterhänt och varför är hon så allvarlig och vågar inte titta på oss? Jag dog inte och inte heller svimmade jag på podiet som jag hörde någon kollega hade gjort på sin första föreläsning.

Med åren lärde jag jobbet och fann mitt eget sätt att handleda uppsatsstudenter. Trettio år räckte till att handleda över ett tusen magister- och kandidatuppsatsarbeten varav jag fortfarande minns många. Med mina uppsatsstudenter hade jag ett avtal om att de gör sitt bästa och jag allt jag kan för att de blir färdiga med sina examensarbeten. Det löftet höll jag och tog hem även de allra struligaste uppsatsarbeten. Jag hade ett eget mål för mitt handledarskap och det var att inte lämna en enda student på bar backe utan se till att alla blev klara med sina uppsatser. För mig var det viktigt att kunna hjälpa båda svenska- och invandrarungdomar i deras första stora skrivarbete. Hemma i Slagsta vid köksbordet eller i fiket i Skärholmen pågick alltid i januari eller i juni terminens sista finslipningsmöten inför uppsatsinlämning.

Sista arbetsdagen på väg från Aula Magna till tunnelbanan med en grupp ekonomistuder kändes det riktigt sorgligt att svara på deras frågor. När träffas vi igen, kommer du att handleda oss på våra examensarbeten, på vilken kurs möts vi? Ingen, det här var min sista föreläsning.